

# WELP VAN DE WEEK

10 december 2016

Ik vond het spannend van tevoren. Maar toen ik op de tribune zat vond ik het echt niet meer spannend. Toen ging ik echt uit mijn dak!

Ik heb de stand bijgehouden op mijn eigen wedstrijdkaartje. Dat kreeg ik van de scheidsrechter. Ik mocht mee in de kleedkamer en mee oplopen. En ik mocht mee begroeten.

Ik heb alle handtekeningen van de heren op mijn bal gekregen en een shirt met alle handtekeningen (en een tekening van een olifant).

Ik vond het superleuk! Ik wil het echt nog een keer doen!

*groetjes van Tim Vos*

