

WELP VAN DE WEEK

Zaterdag 8 november 2014 was ik welp van de week bij dames 1 van White Demons. De dames moesten spelen tegen EMM uit Middelburg.

Ik vond het wel spannend om welp van de week te zijn. Ik kende geen dames van de dames 1 (dacht ik). Eenmaal op de sporthal aangekomen bleek dat ik Larissa, Annyka en Patty al kende van de trainingen en de speurtocht die we de vrijdag daarvoor hadden gehad.

Ik mocht met Angela mee naar de bank van dames 1.
Net als dames 1 ben ik gaan overgooien.

Ook heb ik gepraat met Corné, de coach van Dames 1. Hij vroeg wie ik de beste handballer van White Demons vond.

Ik zei: "Mijn zus Sam uit de E jeugd. En mijn papa is de beste coach."

Daarna gingen we naar de kleedkamer waar Corné tegen de dames 1 sprak en uitlegde wat zij moesten doen tijdens de wedstrijd.



De scheidsrechter floot toen omdat de teams elkaar moesten begroetten. Ik mocht mee in de rij van White Demons staan. Helemaal vooraan.

Ik had toen al een heel mooi shirt aan gekregen met alle namen van de Dames 1 erop.

Na het begroeten mocht ik op de goal bij de tegenpartij schieten. Ik gooide de bal op de paal en toen ging de bal zo de goal in (stiekem met een beetje hulp van de keeper)

Daarna begon de wedstrijd. Dames 1 was erg goed. Ze hebben de hele wedstrijd voorgestaan. Uiteindelijk wonnen ze de wedstrijd met 18-14.

Nog af groeten en dan snel naar huis. Want ik was toch wel een beetje moe geworden.

Bedankt voor de hele leuke avond!!!!

**Groeten Bente van Griensven
H jeugd.**

